

Toets: Thema 8: begrijpend lezen.

Hier vind je de teksten voor de toets begrijpend lezen.
Je kan ze afdrucken indien je dit makkelijker werken vindt.

(De antwoorden geef je uiteraard online in 😊)

DEEL 1:

Er was eens een prins die zo graag wilde trouwen, maar dat moest dan wel met een echte prinses zijn. Hij reisde de hele wereld rond en bezocht vele koninkrijken. Hij werd voorgesteld aan mooie meisjes die zichzelf prinses noemden of door anderen zo genoemd werden. Maar telkens ontbrak er wat aan. Hij kon vaak niet precies zeggen wát, maar tot zijn grote
5 verdriet kon hij nergens een echte prinses vinden.
Ontgoocheld keerde hij terug naar zijn kasteel en berustte in zijn lot.

DEEL 2:

Op een avond brak er boven het kasteel een geweldig onweer los. Het bliksemde en donderde, het water viel met bakken uit de hemel, ja, het was werkelijk verschrikkelijk! Toen klopte er opeens iemand aan de deur en de oude koningin ging zelf openmaken.
Op de stoep stond een prinses. Maar wat zag ze eruit! Ze was doorweekt door de regen en
5 bibberde van de kou. Haar ogen waren groot van angst voor dat geweldige onweer. En ze zei: "Ik ben een echte prinses!"
Dat moeten we nog maar eens zien, dacht de oude koningin. Maar dat zei ze niet hardop. Ze ging naar de slaapkamer, trok al het beddengoed van het bed en legde op de bodem van de beddenbak een erwt. Over de erwt heen stapelde ze twintig matrassen en op die matrassen
10 nog eens twintig donzen dekbedden. Dat was het bed waarin de prinses mocht slapen.
's Ochtends vroegen ze haar of ze goed geslapen had.
"Vreselijk!" zei de prinses. "Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. De hemel mag weten wat er aan de hand was met dat bed. Maar ik heb ergens op geslapen, dat was zo hard dat ik bont en blauw ben over mijn hele lichaam. Afschuwelijk!"
15 Toen moest iedereen erkennen dat zij een echte prinses was, want ze voelde door twintig matrassen en twintig donzen dekbedden heen de erwt. En dat kan alleen een echte prinses. Toen trouwde de prins met de prinses, want eindelijk had hij de ware gevonden.
De erwt kwam in het museum terecht. En als niemand hem daaruit gestolen heeft, kun je hem daar nog steeds zien!

Bron: *Er was eens een prinses*, Henri van Daele